



"כִּי תֵצֵא לְמַלְחָמָה
עַל אִיבִיךָ
וּנְתַנּוּ ה' אֱלֹהֶיךָ בְיָדְךָ"

(דברים כ"א י')

פרשת כי תצא

נקודה שבועית

רעיון לשיח חינוכי חברתי מתוך הפרשה

בואו נצא למלחמה

סרטון: המלחמה של מר אפלבאום (<<<קישור)



סבב שיתוף תובנות בעקבות הצפיה בסרטון:

מר אפלבאום חי בהתחלה בלי מלחמות. "הייתי דתי ולא דתי..."
מה גילה מר אפלבאום בזכות המלחמה? איזה שינוי זה גרם בו?
באילו מלחמות אישיות הוא בחר להילחם ולנצח בהמשך חייו?

אנחנו נמצאים בחודש אלול. חודש הרחמים והסליחות. חודש של עבודה והכנה. אנחנו נלחמים על החיים שלנו. דוד המלך אומר בפרק "לדוד ה'" אותו אנחנו אומרים בימים אלו מדי יום:
"אם תקום עלי מלחמה בָּזֹאת אֲנִי בוֹטָח" – ומפרש השפת אמת 'במלחמה זו עצמה'. כלומר דווקא בגלל שיש לי מלחמה, אני מרגיש בטוח. כיון שאני מודע לכך שיש מלחמה, ויודע שאני מסוגל לנצח את המלחמה.

אחד הרמזים למילה **אלול**, אלו שתי המילים: "לא" "לו".

רמז זה לקוח מהפסוק: **"דְעוּ כִּי ה' הוּא אֱלֹהִים הוּא עֲשָׂנוּ וְלֹא [וְלוֹ] אֲנַחְנוּ עִמּוֹ וְצִאֵן מִרְעִיתוֹ"**. המילים לא, ולו, מופיעות שתיהן בפסוק, בכתיב ובקרי. שתי המילים הללו מבטאות את הקריאה הפנימית שלנו למלחמה. **לא! לו!**

לא ליפול בעצת היצר, אלא לבחור לכוון את המעשה לפי רצון השם. סור מרע ועשה טוב.

סבב סיכום:

נסו לחפש אולי יש לכם בחיים מלחמה שאתם לא מודעים לה?
מלחמה שאתם בכלל לא שמים לב אליה, לא מגויסים ולא נלחמים בה?
לאיזו מלחמה אישית שלכם אתם בוחרים להתגייס היום?

פרשת השבוע מתחילה במילים **"כי תצא למלחמה"**.

לצערנו, אנחנו יודעים היטב מהי מלחמה. עם ישראל נתון כבר חודשים רבים במצב של מלחמה...

שאלת חשיבה: מהו הגורם הכי משמעותי במצבי מלחמה, שעלול להביא לניצחון או לתבוסה?

מן הסתם ישנן תשובות רבות, בראשן כמובן סיעתא דשמיא, ועוד סיבות מגוונות שמשפיעות על תוצאות המלחמה (מספר הלוחמים, כמות הנשק, מידת האימוץ והמוכנות, המודיעין ועוד ועוד) אבל ישנו נתון אחד בסיסי, שבלעדיו אין סיכוי לנצח במלחמה:

אתה צריך לדעת שאתה במלחמה. אתה צריך להילחם.

מי שלא מודע לכך שסביבו מתחוללת מלחמה, מי שלא נלחם, אין לו סיכוי לנצח.

בפרשתנו כתוב: **"כי תצא למלחמה על אויבך..."** רבי שלמה רבינוביץ מראדומסק, בעל ה"תפארת שלמה", כותב:

"כי תצא למלחמה- לרמז בזה בענין מלחמת היצר, מה שאנו רואים, כי יש אנשי מעשה העושים מלחמה ביצרם ומנצחין אותם, ואח"כ באיזו ימים הולך ומתגבר עליהם, וצריכין לערוך עוד נגדו מלחמה מחדש. ובאמת הוא תמיהה גדולה בעיניהם: מה זה ועל מה זה? הלא כבר ערכנו מלחמה וכבשנו אותו. והיה עולה בדעתם כי די להם בזה... על זה באה התורה לרמז, 'כי תצא למלחמה' היינו שעיקר יציאתך לזה העולם, הוא רק למען היות לך מלחמה כל ימי חיך ולכך נוצרת."

צורת החיים שלנו כאן בעולם, היא במלחמה בלתי פוסקת. כך הוא המבנה של החיים. כל הזמן צריך לכבוש תחומים חדשים, להביס את המכשולים, ולהיות מגויסים להשגת המטרות שלנו. מי שלא מודע לכך – החיים שלו עלולים לחלוף עליו באפס ניצחונות. החיים הם מלחמה מתמדת ובלתי פוסקת.

סבב שיתוף:

נסו לחשוב, באילו מלחמות פנימיות אתם מתמודדים? איפה המלחמה הנוכחית שלכם? שתפו.